

Blik op Boijl

Feest in het dorp.....!



In ons archief vonden we 2 notulenschriften van de V.V.V. Vereniging Voor Volksvermaak. Het oudste schrift is van 1922 en toen zou de vereniging ook opgericht zijn. En we zijn intussen een eeuw verder!

De jaarlijkse contributie is 50ct maar om een groots feest op te zetten 'zijn de kas-middelen te beperkt'.

Dorpsfeesten waren in die tijd een hele gebeurtenis met vertier voor jong en oud!

Er werden jaarlijks in Boijl 2 markten gehouden. Op de derde dinsdag in mei en de laatste dinsdag van september. Tijdens de herfstmarkt waren er allerlei festiviteiten. Het was dé gelegenheid voor jongelui om contacten te leggen en als je 'gepaard' op de feestavond verscheen, was het wel definitief 'aan'!

Vanaf 1900 was op de voorjaarsmarkt een veekeuring. Die werd nog tot in de 50er jaren gehouden op de hoek Boijlerweg /Boschoordweg tegenover het café, waar toen uiteraard nog geen huizen stonden.

1923 Wil men voor de leden graag een 'gezellige avond' met een 'declamater'. Bestuur gaat overleggen met het fanfarekorps O.B.K. 'want die hoort daar ook bij'. (het korps was 3 jaar daarvoor opgericht) In **1926** een voorstel om ook met de mei markt feestelijkheden te organiseren. De kas laat dit echter niet toe. Maar... het wordt 'ondervangen' door café houder Otter. Deze stelt voor dat hij en collega caféhouder A van Riesen hiervoor elk f. 5.00 doneren. Voorstel aangenomen.

1929 Jaarvergadering. Aanwezig 5 bestuursleden. S Jonkers en K Jonkers zijn aftredend en worden 'bij acclamatie herbenoemd.....'.



Willem van Riesen op weg naar de veekeuring

In **1930** wordt een motorwedstrijd gehouden. Prijzengeld f. 22.50

Op de jaarvergadering van **1932** zijn 3 van de 100 leden aanwezig.....

1933 is de marktdag geen vrije dag voor de werkpaardjes want er is een 'keddenrace'. Die draverijen werden gehouden op de Doldersumsestraat waarvan een deel verhard was. Later werd deze race van Gemeentewege verboden 'vanwege het meer en meer meganisch toenemend verkeer'.

1935 zijn er windhondenrennen tijdens Builigermarkt. Jan Jager zag dat dit in Fochteloo een groot succes was.

Jan Russen stelt voor om de feestelijkheden op zondag te houden. Dit trekt misschien meer publiek en dat is weer goed voor de kas.

In **1939** houden ze inderdaad in augustus een zomerfeest. Er komt een tent die ze gaan verhuren aan de caféhouders en de verenigingen moeten voor humoristen zorgen. Toegang 20ct p.p. en niet leden 40ct. In **1940** telt de vereniging 98 leden. Ze krijgen de beschikking over een feestterrein 'welwillend afgestaan door de Kerkvoogdij'. En dat is nog steeds zo. Het is het terrein van ons huidige Sportpark.

Voor de aanleg ervan werden aandelen uitgegeven à f. 10.--.

1942 (oorlogstijd) 'we wachten nog maar even af met deze toestanden'. In **1947** bestaat de vereniging **25 jaar**. Secretaris Jan Blauwbroek noteert: 'Plan is een -motor behendigheidswedstrijd en 'bakerschaken-' te organiseren. Dit woord wordt eerder genoemd wat mag dat wel zijn.....???



1902



bestuur 1923



Dameskoor 'Levenslust' speelt 'Cassanova' met het tentfeest 1953 de nonnen: Lamkje Mulder en Bertha Westerveen. Staand in het wit links: Jennie Wierda rechts Geertje van Zanden en Nettie van Riesen. zittend: Johanna Menger, Grietje Hoogeveen en Janke Benthem.

De feesten werden stevast opgeluisterd met de zweefmolens van Hein Akkerman en zijn familie. Wat wij ons herinneren stond die op het grasveldje naast café 'Het Zwaantje' nu ingang Brink. Zomer **2021** even Corona pauze, kon de oude draaimolen in al zijn oude glorie nog eens bekeken worden in Appelscha. Hij stond daar tientallen jaren opgeslagen nog steeds in de zelfde oude truc. Er groeiden



uit Aanpakken 1952

1984 is er om de 5 of 6 jaar weer een dorpsfeest met versierde wagens, een buurten zeskamp, een quiz, een feestavond een fietstocht enz. De laatste jaren, is ook door de Corona, dit wat in het slop geraakt. De Builigermarkt werd **1986** weer in ere hersteld maar met een teruglopende middenstand was dit geen lang leven beschoren. Gelukkig zijn er in ons dorp veel creatieve geesten die regelmatig hele leuke dingen bedenken. Zelfs in Coronatijd! **Boijl 700** met al z'n activiteiten, is daar zeker een bewijs van! En ja..... die tentfeesten, weliswaar in een ietwat andere vorm, maar ze zijn weer helemaal 'in!'

Het zomerfeest van augustus **1950** is een groot succes. De inkomsten zijn f. 2144.31 en na aftrek van de onkosten is er f. 977.29 over voor de kas. Echter... in **1951** met een hele natte zomer is er een nadelig saldo van f. 553.85!

Het jaar daarop zijn 2 leden aanwezig op de jaarvergadering. Jaap Harmsma stelt voor om ze 2 consumpties uit de kas 'te verstrekken' en 'een ieder is accoord' Het volgende jaar zijn 13 leden aanwezig. (toeval?)



foto Jan Veldhuizen

wat bomen dwars doorheen en na het nodige snoeiwerk gingen wat mannen aan het sleutelen. Wonder o wonder de hele molen kon compleet worden opgezet.

In **1952** treden Helma en Selma op in de feesttent. Later bekend onder de naam de Selvera's. (van de twee reebruine ogen en de Postkoets.) **1956** geen feest want het sportveld wordt gerenoveerd.

Het gaat niet goed met V.V.V. Boijl! Op de jaarvergadering van **1958** treedt het hele bestuur af. Er volgt een stemming maar niemand neemt de benoeming aan. Een week later 19 maart is er een buitengewone ledenvergadering met slechts 1 agendapunt –trachten een nieuw bestuur of ontbinding van de V.V.V.- Het schrift houdt hier op en zo zal het gegaan zijn. (komt dit ons ruim 60 jaar later bekend voor?)